

ARMHOEFSE AKKERS

wijkblad voor buurtbewoners ook in Moerenburg, Hoogvenne en Tivoli

april 2025 50e jaargang nummer 1



Het is alweer negen jaar geleden, dat buurtgenoot Jacques zijn vergevorderde plannen bekendmaakte om van de Sacramentskerk een multifunctionele ruimte te maken, waarin gewerkt, gesport en gerecreëerd kan worden. Jacques: "De zijbeuken zijn uiterst geschikt voor winkels. Daar heb ik al gegadigden voor." De reacties waren heftig, maar het draaide om een 1-april-grap van de redactie ...



- Terugblik op Carnaval pag. 12
- Onze wijk is kansrijk pag. 23
- De Moerbrigade pag. 25
- Verkeersbordje te veel pag. 31
- 50e jaargang wijkblad pag. 39

Lage rente?
Wees er snel bij!

Spoorlaan 432 | 5038CX Tilburg
013-5 835 005 | Tilburg1537@hypotheekshop.nl



Duidelijk verhaal

nieuwbouw • verbouw • onderhoud • timmerwerken



AOT *afbouw • onderhoud • timmerwerken*
De Gouwe.nl

Perosisstraat 525 • Tilburg • tel. 0651578081 • www.aotdegouwe.nl



Blossom

**ARMHOEFSTRAAT 44
TILBURG
TEL. 013-5441731
GSM. 06-12782424**

blossom.bloembinders@gmail.com

Voor al uw
bloemwerk!



KLERX & DIEPENHORST

MAATWERK INTERIEURS & GLAS IN LOOD



**ZANDSTRAAT 11B BERKEL ENSCHOT
(MOERENBURG)**

T 013 5811500

M INFO@KLERXDIEPENHORST.NL

I WWW.KLERXDIEPENHORST.NL

Bij het verschijnen van dit nummer zijn de werkzaamheden voor de nieuwe spits op de toren van de voormalige Sacramentskerk in volle gang. Op 10 mei verandert de aanblik drastisch.

Alle vergunningen zijn rond en op maandag 31 maart is de tijdelijke bouwplaats ingericht: met bouwhekken is het deel van de Pelgrimsweg tussen de Ringbaan-Oost en de Loudonstraat afgesloten. Op 12 en 13 mei wordt de bouwplaats weer ontruimd. Een verkeerstechnisch bureau zorgt voor de borden die de werkzaamheden en omleidingsroute aangeven.

Ongemak

De aannemer en de stichting Spits zijn in de derde week van maart bij de direct aanwonenden langs geweest om details van de werkzaamheden toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Dit alles in het besef dat de werkzaamheden – die duren tot het weekeinde van 10 mei – voor ongemak zullen zorgen. De aannemer stelt alles in het werk om hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken. Geluidsoverlast zal er nauwelijks zijn.

Wat gebeurt er?

De eerste week wordt de stalen constructie van de spits opgetrokken. Die bestaat uit meerdere delen, welke ter plekke 'gestapeld' gaan worden. De nieuwe spits is in totaal zo'n 18 meter hoog – net als de oude spits.

Daarna is het de beurt aan de glaszetters die de vier zijden van dubbel glas – dat centimeters dik is – gaan voorzien. Gelet op de hoogte en windbelasting dient dat uiteraard uiterst nauwkeurig te gebeuren vandaar dat er een kleine maand werk mee gemoeid is. Tenslotte volgen de bliksemafleider en de hardware (projectoren, bekabeling) voor het lichtkunstwerk.

Als alles goed verloopt is het werk gereed in de eerste week van mei. In het weekeinde van 10 en 11 mei vindt dan het hijsen van de spits plaats. Als alles volgens



Momentopname: de spits – naar een ontwerp van Sigrid Calon – zal elke dag andere vormen en kleuren te zien geven

planning verloopt – en het weer meewerkt – gaat de spits op zaterdagochtend de 10^e de lucht in om te landen op de toren van de voormalige Sacramentskerk. Die toren is versterkt voor het doel en is nu het huis van Pierre en Margôt die veel dank verdienen, omdat ze op allerlei manieren eraan hebben bijgedragen dat de nieuwe spits er daadwerkelijk komt.



Björn Denissen
(Sport)chiropractor
én wijkgenoot

Björn Denissen heeft ruime ervaring opgebouwd als chiropractor en fysiotherapeut. Daardoor is alle kennis aanwezig om lichamelijke klachten effectief te kunnen behandelen.



PROMOVE
RUGZORG

Specialist in Rug- en neklachten

**Benieuwd wat we voor
uw klachten kunnen doen?
Neem contact op
voor een gratis screening!**

Medisch Centrum Spoorlaan
Spoorlaan 338 5038 CC Tilburg

Gezondheidscentrum Koningsoord
Pandgang 2 5057 EA Berkel-Enschot

www.promoverugzorg.nl info@promoverugzorg.nl

SKIN CARE CENTRE
KONINGSHOEVEN



Sandra van Doorn

**Schoonheidsspecialiste
Pedicure**

KONINGSHOEVEN 66B, TILBURG

06 517 04585

SANDRA@SKINCARECENTREKONINGSHOEVEN.COM
WWW.SKINCARECENTREKONINGSHOEVEN.COM



Meer dan een bezoek waard!

- Compleet assortiment tuinplanten*
- Gespecialiseerd in dak- en leibomen*
- Diverse fruitbomen*
- Professioneel advies voor uw tuindeeën

* Bezorgmogelijkheid aanwezig

Loonse Hoek 4, 5071 RD Udenhout

Tel: 0416-36 14 13 / bgg 06-51656083

E-mail: moonen.kwek@gmail.com

Het hijsmoment

Vóór en tijdens het hijsen worden twee rijstroken van de Ringbaan-Oost afgesloten, in de richting zuid-noord. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, via de strook voor verkeer dat linksaf gaat, richting Spoorlaan. Als de spits er staat is het tijd voor de laatste loodjes: het inregelen van het lichtkunstwerk. Kunstenaar Sigrid Calon test in die dagen zaken als de instellingen en de kleursterkte. Daar worden bewoners bij betrokken, wie hiervoor interesse heeft kan

zich melden via

📧 spitsarmhoefseakers@gmail.com.
Contactpersoon voor technische zaken bij aannemer J.A. Van Gisbergen is Cees Sen-
gers: 📞 013 509 12 59,
📧 info@vangisbergen.nl). Voor overige
zaken: zie bovenstaand adres.

Op dinsdag 3 juni in de avond – als de duisternis valt – is de officiële opening, in de Pelgrimhoeve. Daarover meer in de volgende editie.



Save the date!

Het gaat er nu echt van komen. Dus houd zaterdag 16 augustus vrij voor een groot Wijkfeest!

Er komen activiteiten voor alle leeftijden, een wijkvolleybaltoernooi, foodtrucks en een knallend zomerfeest!
De festiviteiten gaan plaatsvinden op de terreinen van RKS V Were Di,
Moerenburgseweg 6, 5018 TC Tilburg

Dus save the date!

Meer info volgt in de volgende buurtkranten en online.

Nieuw overdagkoor in Tilburg!

Heb je overdag tijd en zing je graag? Zing dan mee met Popkoor D-light!

Ze repeteren op vrijdagochtend 10.00 – 11.15 uur in Wijkcentrum De Back, Schoutbackstraat 33, waar je gratis kunt parkeren. D-light is er voor Iedereen! Geen auditie, geen stemtest, je hoeft geen bladmuziek te lezen, gewoon lekker zingen. Het repertoire is gevarieerd: van Beatles tot Coldplay, van Abba tot Son Mieux, van musical tot rock.

Kom de sfeer proeven en zing mee! Meld je aan voor een gratis proefles via 📧 overdagkoordelight@gmail.com



Kom een kijkje nemen

Het St. Jorispilze organiseert de komende maanden een Vriendencompetitie om iedereen kennis te laten maken met het gilde en hun gebruiken. Wandel een stukje voorbij Café Zomerlust naar links een pad in en je bent er.



De competitie bestaat uit 5 wedstrijden, waarin de deelnemers leren omgaan met de voetboog en de balansboog. Daarnaast leren ze de bijzonderheden van dit gilde kennen.

Op de dinsdagavonden 06/05, 17/06 en 08/07 kun je een kijkje komen nemen vanaf 19.30 uur.

De finale is op 14 september en begint om 14.00 uur en dan wordt ook bekend wie de titel 'Heer/Dame van Moerenburgh' een jaar lang mag dragen.

Later dit jaar organiseert het Sint-Jorispilze ook nog haar 3-jaarlijks Koningschieten.

Meer informatie: [✉ sintjorispilzetilburg.com](mailto:sintjorispilzetilburg.com)



Meer deelnemers, meer belangstellende kopers en meer vertier voor de kinderen. Dat streeft het drietal vrijwilligers na dat de Garagesale op 14 september a.s. organiseert. Wil je weer meedoen, meehelpen of heb je nog een leuk idee voor het programma? Laat het weten!

De Garagesale is dé gelegenheid om je zolder, schuurtje en kasten op te ruimen, die vergeten hoekjes uit te mesten en al die zaken tevoorschijn te halen waar je eigenlijk geen afstand van wilt doen. De Garagesale is veel méér dan alleen een markt! De straten van onze wijk worden een kleurrijke en levendige marktplaats waar je kan rond-snuffelen, koopjes kan scoren en verhalen kan delen.

Extra activiteiten

Marian van Baast is – samen met Anne-Marie van Bragt-Smolders en Nannie Villevoeye – de kartrekker van dit gezellige gebeuren: “Komend jaar willen we de markt uitbreiden met activiteiten om wat extra’s voor de kinderen te kunnen doen en meer

publiek te trekken. We denken daarbij aan een soort ‘vossenjacht’ langs de deelnemers, waarbij kinderen op zoek gaan naar verklede buurtgenoten of heel aparte verkoopdingen. Maar ook of er iemand kinderen wil schinken, het opzetten van een springkussen of bijvoorbeeld een loterij.”

Mooie plannen, maar dan is het ook handig als de organisatie tijdig weet op hoeveel belangstelling ze kunnen rekenen. Ben je van plan om mee te doen aan de Garagesale? Laat het zo spoedig mogelijk weten via [✉ garagesalearmhoef@gmail.com](mailto:garagesalearmhoef@gmail.com). De deelname is gratis. Wil je een handje komen helpen, of heb je een goed idee voor het programma, dan graag een berichtje via hetzelfde mailadres.

Will legt voorzittershamer neer

Hans van den Berg

Het zou een mooie vraag zijn bij de pub-quiz die in de Pelgrimhoeve jaarlijks plaatsvindt: Wie is er al ruim 50 jaar alle seizoenen te spotten in Moerenburg? De mensen die mij een beetje kennen zullen wel denken 'oh het zal wel weer een of ander vogeltje zijn.' Maar dat antwoord is fout. Het juiste antwoord is Will van Sprang!

Will van Sprang – wie kent hem niet – is al die jaren op een of andere manier betrokken bij activiteiten in Moerenburg. In 1989 is hij medeoprichter geweest van de huidige Vereniging Behoud Moerenburg waar hij vanaf de start allerlei bestuursfunctie heeft vervuld. Inmiddels heeft hij er al heel wat jaren opzitten als voorzitter van deze club. Will kan dan ook gezien worden als de strijder van het eerste uur voor het in stand houden van ons prachtige Moerenburg.

Passie

Als je Moerenburg bezoekt – en wie doet dat niet uit onze wijk – ben je hem vast al menig keer tegen gekomen. Petje op, tuinbroek aan, een iet wat verschoten jas en meestal op de fiets. Eigenwijs met duidelijk eigen standpunten, een regelaar die zich graag overal mee bemoeit, maar die zich met passie en daadkracht inzet voor zijn Moerenburg. Door zijn enorme kennis van cultuur, historie en natuur weet hij op geheel eigen wijze de beleving en waarde van Moerenburg over te brengen op bezoekers van het gebied.

Drive

Hoewel hij zich nog graag als een jonge adonis wil voordoen, gaan ook bij hem de jaren tellen. Een goed moment om de voorzittershamer van de Vereniging neer te leggen. In deze toch al zo roerige tijden kan



dit er ook nog wel bij. Paniek bij het bestuur van de Vereniging zult u misschien denken. Maar eerlijk gezegd viel dat wel mee. Op de eerste plaats blijft Will in het bestuur en op de tweede plaats hebben we een uitstekende opvolger.

De nieuwe voorzitter is Jos Parren. Jos is ook al vele jaren actief in de Vereniging en in Moerenburg, en heeft net als zijn voorganger een enorme drive om de waarde van het gebied te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Wat ons als bestuur betreft een prima invulling van de lege plek die Will achterlaat.

Uitdagingen zijn er nog genoeg! De wilgen moeten geknot worden, graanveldjes aanleggen, schoonmaakactiviteiten, verbetering biodiversiteit, voorzieningen voor vogels en het in beeld brengen van de landschapkenmerken van Moerenburg. Kortom werk aan de winkel. Daarover een volgende keer meer, want nu is het podium voor onze afscheidnemende voorzitter Will van Sprang.



Ontdek Tilburg stad

Het beste van Tilburg op (inter)actieve wijze ontdekken? Wandel mee met stadsgids Bink en leer het DNA van Tilburg kennen. De route van iedere wandeling is uniek. Waarom? De dobbelsteen bepaalt!

De stadswandeling vindt plaats op zondagen 13 april en 3 mei van 10.30 – 13.00 uur, met als start- en eindpunt de Info in Tilburg Brandstore (Spoorlaan 33). Voor € 15 p.p. krijgen de deelnemers een full Tilburg experience, inclusief een shotje Schrobbeleer en een toffe goodiebag. Per stadswandeling kunnen er 5 tot 20 personen deelnemen. Vol is vol. Inschrijven via info@infointilburg.com. Voor aanvang kunnen deelnemers ter plaatse met pin betalen.



De comeback van John en Miranda

Judith Doljé

Ze woonden in onze wijk en verhuisden naar Berkel Enschtot. Maar, sinds ruim een jaar zijn John en Miranda – na 20 jaar afwezigheid – weer terug in onze buurt. Ze wonen zelfs weer in dezelfde straat als vroeger. En niet alleen dat, ze wonen ook nog eens in hetzelfde oude huis. Is dat toeval?

John woonde als eerste in de wijk, enkele jaren later gevolgd door Miranda die zich in 1996 bij hem voegde. Ze woonden in een fijn huis in een fijne straat. In de jaren



Herkennen jullie deze nog? Genomen vlak voor hun vertrek naar Berkel-Enschtot

daarna kwamen er drie kindertjes bij en werden het huis en het tuintje toch een beetje krap. De kinderen werden groter en de behoefte aan meer ruimte urgenter. Zich op de toekomst richtend keken ze af en toe wat rond en al snel kwam een ruim huis met grote tuin op hun pad. Met enige pijn in het hart verhuisde het gezin naar Berkel-Enschtot. In het begin was het even wennen, maar al snel vonden ze hun draai. Huis en tuin waren heerlijk, de buurt kinderrijk en er woonden aardige mensen genoeg in de omgeving. Maar toch...het oude buurtje verdween nooit helemaal uit hun gedachten.

Contact

De kinderen werden ouder, gingen studeren en het huis uit. Nog steeds hadden John en Miranda regelmatig contact met vrienden in de oude straat. En het idee om terug te verhuizen kwam af en toe ook op



Weer terug in hun vertrouwde wijk en huis

tafel, net als de lichte heimwee naar het oude huis. Niet dat het ze niet beviel in Berkel, maar ja, het was en bleef er toch net iets anders dan in hun oude buurt. En toen op een dag kwam via hun vrienden het bericht, dat de bewoners van hun oude huis plannen hadden om te verhuizen. Zonder een moment te aarzelen namen ze contact op.

Ons thuis

Ze maakten een afspraak, stapten over de drempel en voelden allebei meteen: 'ja, dit is echt ons huis!' Ook de kinderen vonden het van begin af aan een goed idee. Een

dag later al kwam Miranda terug om wat muren op te meten: "De mooie servieskast paste gelukkig." Ze maakten berekeningen, onderhandelden met de verkopers en nog geen week later was de kogel door de kerk. Terug naar Tilburg, terug naar de wijk, terug naar het oude huis. Toeval? Misschien niet helemaal, maar het is toch wel heel bijzonder, dat het oude huis op het juiste moment weer voor hen beschikbaar was.

John en Miranda voelden zich vanaf dag één weer helemaal thuis. "Hee, wat leuk dat jullie weer terugkomen", was het eerste dat ze in de straat hoorden. Naast een aantal nieuwe bewoners, wonen er nog steeds veel oude bekenden van beiden in de straat. Aan één kant woont zelfs nog dezelfde buurvrouw van meer dan 20 jaar geleden.

Is er dan helemaal niets veranderd in al die jaren? "De situatie is natuurlijk veranderd", zegt Miranda, "want ik heb nu geen gezin met kleine kinderen meer. Maar de straat is nog dezelfde mix van jong en oud. De mensen staan hier nog steeds open voor een praatje op straat. En het blijft heerlijk dat je hier zo het buitengebied inloopt en ook snel in de stad bent." Een van de belangrijkste troeven van de Armhoefse Akkers, dat zullen alle wijkbewoners zonder meer met Miranda eens zijn.

Tilburgse nieuwkomers met taal helpen?



Midden in het centrum van Tilburg krijgen statushouders uit Tilburg Nederlandse les bij Werkvloertaal. Ze leren de taal, maar ook de Nederlandse en Tilburgse cultuur kennen.

De lessen zijn heel creatief van opzet. Zo gaan de cursisten geregeld de stad in om een boodschap te doen, om een winkel of het station te bezoeken, om het verkeer te leren, maar ook de kermis en de carnavalsoptocht worden bezocht. Deze lessen worden gegeven door docenten, ondersteund door vrijwilligers. Lijkt het je leuk om te helpen? Neem contact op met Carien van Eijden, ☎ 06 204 208 23 of ✉ carien@werkvloertaal.nl



Hairfashion Sylvia

Dames en Heren Kapsalon

St. Josephstraat 85A

5017GD Tilburg

06 49 63 88 31

&

Inez van Roij

Lederwaren

voor schoen en

leder reparaties

06 81 21 69 28



Meivakantie

Tijdens de meivakantie kan je weer vrij ontdekken. wij zijn open op

22 april t/m 3 mei

van 13.00 - 17.00 uur.

26 april zijn we gesloten.

Tickets en info vind je op:

www.Ontdekstation013.nl

ER IS MAAR ÉÉN KRINGLOOPWINKEL



Keurmerk
kringloopbedrijven



IN TILBURG...

DIE NIET ALLEEN SPULLEN
EEN TWEEDE KANS GEEFT

maar waar jaarlijks 400 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een fijne, veilige werkplek vinden. Zij worden door vakmensen begeleid en voorbereid op een reguliere baan.

Die vele 'handen' maken het mogelijk om jou in onze kringloopwinkels een uitgebreid assortiment tweedehands - maar eersteklas - spullen aan te kunnen bieden.

013 543 92 22

WWW.LAPOUBELLE.NL

Regelmatig plaatsen wij een oproep, want we hebben zo hard nieuwe redactieleden nodig. Het voortbestaan van ons wijkblad hangt af van nieuwe aanmeldingen. Dus kun je een beetje schrijven, kom eens praten, kom een bijeenkomst meedoen en versterk ons team. Intussen hebben we naar een andere oplossing gezocht en zijn daar niet eens zo heel ontevreden over.

Dat digitalisering een feit is, dat we niet meer zonder computers kunnen, dat alles maar dan ook alles online kan, heeft zo langzamerhand iedereen wel door. Onze digitale apparaten zijn onmisbaar en heel handig. Neem je telefoon. Nog niet zo heel lang geleden zat ie vast aan de muur. Wanneer je buiten in de stad was en per se moest bellen, had je daar telefooncellen voor. Daar moest je dan wel steeds kwartjes in blijven gooien anders werd de verbinding verbroken. Weet je nog vroeger op vakantie gaan zónder Google Maps? Dat je vakantie steevast begon met onenigheid en ruzietjes over de route. Alles is digitaal. Betalen en bankzaken, kerstkaarten, televisiekijken, muziek luisteren, sociale media, noem maar op. Dus waarom niet een digitale redacteur.

Geheimen

ChatGPT is een kunstmatige intelligentie aangedreven door een groot taalmodel en ontwikkeld door OpenAI. ChatGPT is een 'chatbot' die – wanneer je de juiste vragen stelt – met antwoorden komt, waarbij alle online informatie over je vraag meegenomen wordt. Klopt alle informatie die online staat? Nee natuurlijk niet! Klopt de informatie in deze nieuwe rubriek vast niet!

Ik gaf ChatGPT de opdracht: 'Schrijf een pakkend verhaal in 100 woorden over een geheim van de wijk Armhoefse Akkers in Tilburg.' Daar rolden verschillende verbazingwekkende verhalen uit. Waar? Wie weet!

Hieronder het eerste verhaal.

De geheime schuilkelder onder onze wijk



Wist je dat er onder Armhoefse Akkers mogelijk een oude schuilkelder ligt? Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden op verschillende plekken in Tilburg schuilkelders gebouwd, en er gaan geruchten dat er één verborgen ligt onder de wijk. Sommige oude bewoners herinneren zich verhalen over ondergrondse gangen bij de voormalige Sacramentskerk en nabij de spoorlijn.

Of de kelder nog toegankelijk is, blijft een mysterie. Misschien ligt er onder jouw voeten wel een stukje vergeten geschiedenis! Dus de volgende keer dat je door de wijk loopt, kijk eens goed om je heen – wie weet wat er nog verborgen ligt onder onze wijk Armhoefse Akkers!

Weer Krabben & Kruiken

Ze hadden hun naam weliswaar ietsepietsje veranderd. Toch grepen de deelnemers van het team 'Kruiken zonder te Krabben' voor de vijfde keer de overwinning bij de Pubquiz in de Pelgrimhoeve. Ze versloegen op 4 april jl. met één puntje verschil de winnaars van het vorig jaar: 'Pauluslyceum Paupers'.



Matagalpa koffie en boeken

Sinds zaterdag 5 april jl. is de Piushaven een nieuwe winkel rijker. In het Falcon gebouw – Piushaven 20^E – promoot ‘Stedenband Tilburg-Matagalpa’ fairtrade koffie uit Nicaragua.

Deze koffie komt van kleine koffieboeren die leven in de bergen van Matagalpa en die werken onder eerlijke en duurzame omstandigheden. Behalve koffie (geen horeca) worden goede kwaliteit tweedehands boeken verkocht in samenwerking met Boek winst. Romans en spannende boeken, maar ook kinderboeken en informatieve boeken die passen bij de stichting en bij de locatie.

Met de winkel zet de Stedenband een volgende stap op het gebied van sociaal ondernemen. Daarmee wil men nieuwe mensen bereiken en minder afhankelijk worden van subsidie. De opbrengsten zijn bedoeld voor het werk van de stichting én de projecten in Matagalpa: beter onderwijs,



Het winkelteam helpt je graag

ondernemende vrouwen en koffieboeren.

Voor meer info: tilburg-matagalpa.nl en cafematagalpa.nl

De winkel is open van woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

5 x 11 jaar Kaauw Errepels

Jan Steenbakker

Dit jaar mochten wij als Kaauw Errepels voor de 55^{ste} keer het carnaval organiseren in de wijk. Wederom was onze residentie de Pelgrimhoeve. Dat is ook niet zo vreemd, want wij zijn ontstaan vanuit de Stichting Pelgrimhoeve als commissie die het carnaval jaarlijks zou gaan organiseren.



Jan Steenbakker, voorzitter van de Kaauw Errepels ontving een 5x11-plaquette

De viering van ons 55-jarig bestaan is heel goed verlopen al is het niet meer te vergelijken met 11 jaar geleden. We hebben er dan ook vanwege de terugloop van het aantal vrijwilligers maar niet op zijn minst door de terugloop van het aantal carnavalsvierders voor gekozen ons jubileum sober te vieren.

Wijkopstoet

De start vond plaats op zaterdag met de traditie van een eigen wijkopstoet. Dit jaar met een heel acceptabel aantal deelnemers. Hopelijk blijft het de komende jaren nog groeien immers wij zijn de enige wijk in Kruikenstad met een eigen opstoet. Om het een extra boost te geven zijn de (oud)deelnemers van de afgelopen 4 jaar benaderd.

Ook anderen die via de sociale media, het wijkkrantje en posters hadden vernomen dat wij weer de organisatie van het wijkcarnaval gingen oppakken meldden zich spontaan aan met een superleuk resultaat. Op zondag waren we open voor alle wijkbewoners die met hun kinderen de drukte van de stad wilden ontvluchten. Niet superdruk maar wel heel gezellig. Mede door het fantastische weer bleven ook veel mensen buiten. Op maandag hadden we wederom ons beroemde gezinscarnaval. Compleet met schmink, popcorn, karaoke en suiker-spin. Alles begeleid door vrijwilligers en Dj.t-mo. Wederom een succes.

Felicities

Het jubileum maakte ook dat wij extra aandacht mochten krijgen. Zo kwam maandag Prins Jan de Derde ons feliciteren met het jubileum. Maar tot onze grote verrassing had hij ook twee onderscheidingen meegenomen: Peter en Willy de Leeuw werden in het zonnetje gezet. Zeer terecht en zeer verdiend. Zij zijn al vanaf de start betrokken bij de Kaauw Errepels. Naast het feit dat ze al heel hun werkzame leven de Pelgrimhoeve beheren en alles in goede banen leiden zijn ze tijdens het carnaval ook alle dagen actief als vrijwilliger. Chapeau!! Echter, met deze verassing waren we er nog niet. Vlak nadat de Prins vertrokken was kwam het stichtingsbestuur van de Carnavalsstichting Tilburg en uit handen van de voorzitter Belinda Stübbe mocht de voorzitter van de Kaauw Errepels een heel mooie bronzen plaquette '5x11' ontvangen.

Vrijwilligers

Dat brengt mij bij alle vrijwilligers. Zoals bekend hebben ook de Kaauw Errepels veel last van terugloop van vrijwilligers. Een oproep vorig jaar heeft ertoe geleid dat een groep wijkbewoners zich onder de naam 'Armhoef Viert Carnaval' heeft aangeboden te helpen bij de organisatie. Met de Kaauw Errepels als kern werd er heel veel werk verzet zoals: de communicatie (sociale media, teksten schrijven, emblemen en



Willy en Peter de Leeuw werden door Prins Jan de Derde in het zonnetje gezet

posters verzorgen), opbouw van de zaal (ramen bedekken, vloer leggen, versieren, tent zetten), organisatie van de opstoot, alles weer opruimen, maar ook de roosters vullen tijdens het carnaval.

Al met al kijken wij terug op een fijn carnaval, maar ook met een beetje weemoedig gevoel naar het verleden. Met de fotocollage van Toine Kocx bekijken we nog even terug.



De winnaars bij de optocht zijn:	
CV de Rakkers	Grote groep
ArmBoefse Akker	Kleine groep
Guus Moolhuysen	Eenling
Romy Steijger	Best verkleedde





Wil je iets melden
over je buurt?

Wil je weten wat de
gemeente besluit
over je buurt?



Meld het met de
Fixi-app



[www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt](http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt)

ANDERE VRAGEN AAN DE GEMEENTE?
KIJK OP WWW.TILBURG.NL OF BEL 14 013.



GOEDHART Finance

Uw adviseur in de wijk op het gebied van:

- Hypotheken
- Verzekeringen
- Pensioenen
- Vermogen

*De Werf 97
013-5715400*

www.goedhartfinance.nl

Opruimen Piushaven en Kanaaldijk

Toon Buitinck

Zaterdag 15 maart jl. was het weer schoonmaakactie rondom de Piushaven. Huub Sibbing is de drijvende kracht achter het schoonmaken van de Piushaven, mijn complimenten voor hem en het hele team.

Er waren zes groepen die ieder met een zestal mensen op pad gingen, voorzien van een handig stukje gereedschap om de vuilnis te deponeren in de meegebrachte vuilniszak. Het is niet alleen de Piushaven die opgeruimd wordt, ook de kanaaldijk tot aan de spoorbrug in noordelijke richting en de brug met het fietspad in zuidelijke richting. Daarnaast was er ook nog een team op een boot die rotzooi uit de Piushaven viste. Degelijk aangepakt kortom.



De opruimactie langs de Piushaven leverde een karrevracht aan vuil op

Enthousiast

Het was een fijne dag, heel aardig weer en allemaal enthousiaste mensen die er duidelijk lol in hadden om de armen uit de mouwen te steken. Je bent goed bezig en je leert weer nieuwe mensen kennen. De kades en de bermen werden opgeruimd en waar mogelijk werd er ook rotzooi uit het water gevestigd. Volle zakken werden op een duidelijk zichtbare plaats langs de kant van de weg gezet. Toen we rond half twaalf terug liepen naar de startlocatie, de BSO Aan de Waterkant, waren onze zakken al

opgehaald.

Na afloop was er voortreffelijke pompoensoep en een uitgebreid aanbod aan lekkere broodjes. Fijn om te weten dat de vele helpers ook weer actief zijn bij het komende sleepbootfestival eind juni.

Opruimen helpt dat is wel duidelijk. Een kade vol troep nodigt uit om nog meer troep achter te laten. Ik had de stellige indruk dat het in de loop der jaren steeds minder vervuild is.

Doorzonwoning



Je bemachtigt een mooie woning in Armhoef maar om het allemaal aan te passen aan het huidige comfort, veiligheid en isolatie moet er drastisch verbouwd worden. Je wilt met je jonge gezin natuurlijk een toekomstbestendige woning. Nadat alle tekeningen zijn ingediend en de vergunningen verleend, begint de grote verbouwing. Met als gevolg dat je op een zeker moment een doorzonwoning zonder achtergevel hebt. Het zal ongetwijfeld heel mooi en comfortabel worden, maar lef en doorzettingsvermogen zijn onontbeerlijk

Bronzen Orde der Kruiken voor Erik Ketelaars

Op zaterdagavond 15 februari jl. werd buurtgenoot Erik Ketelaars door de het bestuur van de Carnavalsstichting Tilburg geëerd met de Bronzen Kruik. Dit als waardering voor zijn jarenlange inzet en verdiensten voor onze wijk, de stad en vooral aan de mensen om hem heen.

Het is alweer ruim dertig jaar geleden dat Erik door zuster Petronel werd benaderd om activiteiten voor de jeugd op te zetten in de Armhoefse Akkers. Samen met anderen bouwde hij de garage van de pastoor om tot een jeugdruimte, waar hij meer dan twintig jaar lang activiteiten organiseerde onder de toepasselijke naam: 'De Garage'. Vanuit dit initiatief groeide zijn betrokkenheid verder. Zo was hij onder andere twintig jaar bij Kindervakantiewerk HeKoS betrokken die ieder jaar in de zomervakantie een gezellige week voor de jeugd organiseren met als thuisbasis Bs. Armhoefse Akker.

Klutjescarnaval

Bij carnavalsvereniging De Kaauw Errepels – die dit jaar hun 5×11 jubileum vieren – was hij ruim 25 jaar actief. Hij draaide vele diensten en bouwde niet alleen de Pelgrimhoeve om tot feestzaal, maar ruimde na afloop ook alles weer mee op. Hij nam ook wat bestuurlijke taken op zich. Toen hij zag dat het carnaval in de Pelgrimhoeve voor de allerkleinsten te druk werd, zette hij Klutjescarnaval op: een veilige, vrolijke plek waar kinderen konden rennen, spelen en dansen. Ook bij de wijkoptocht was hij de motor achter de organisatie.



*Erik met zijn welverdiende bronzen kruik
(foto: Toine Kocx)*

Vierde Geschenk

Zijn maatschappelijke betrokkenheid reikt verder dan carnaval. Met zijn zorgachtergrond ondersteunt hij o.a. initiatieven zoals Het Vierde Geschenk, waarvoor hij met jongeren met een ontwikkelingsachterstand kinderfietsen opknaapt. Deze worden gratis ter beschikking gesteld aan kinderen in armoede.

Erik is een stille kracht, een drijvende motor achter talloze initiatieven in onze wijk. Hij heeft het altijd ontzettend belangrijk gevonden dat carnaval in de wijk niet zou verdwijnen en dat alle wijkbewoners de mogelijkheid hadden om carnaval in de Pelgrimhoeve te kunnen blijven vieren.

Hij zal zelf zeggen dat hij het niet alleen deed, maar zonder hem was veel niet mogelijk geweest. Erik Ketelaars is een verbindende, een kartrekker, en bovenal iemand met een groot hart, dus terecht dat Prins Jan d'n Derde hem de onderscheiding overhandigde. Erik zelf was echt verrast met deze onderscheiding en heeft een leuke avond gehad!

[Bron: website Kruikenstad]

www.MEULEND/KS
pianoservices.nl

piano@planet.nl
013-543 4004 06-2839 6837

VvPN
CERTIFIED
PIANO TUNER

Een onverwacht leuk avondje uit is het Repair Café van La Poubelle. Je ontmoet allerlei buurtgenoten die met de spullen komen die gerepareerd moeten worden.

Je wordt door Henriëtte ontvangen. Ze vragen wat er gerepareerd dient te worden en je krijgt een nummer dat wordt gebruikt om je op te roepen zodra je aan de beurt bent. Manon zoekt uit wie van de aanwezige hulpprofessionals wat repareren kan.

Onbekend

Wachten tot je aan de beurt bent is niet verveeld voor je uit zitten kijken. Integendeel. Je bent meteen nieuwsgierig naar wat je burens meegebracht om te repareren. Soms eenvoudige zaken als een los contact in een stofzuiger, maar ook spullen waarvan je het bestaan niet kent. Iemand naast ons in de wachtruimte had een apparaat bij zich waarvan ik nog nooit gehoord had: een MotionCiser? Dat bleek een soort bewegingsapparaat dat je helpt oefeningen te doen met je voeten en benen. Tussendoor kwam Henriëtte vragen wat je wilt drinken. Hoe goed wil je het hebben!

Uitproberen

Al wachtende werd ik steeds nieuwgieriger naar wat er zoal gebracht werd om te repareren. Een koffiezetapparaat dat halverwege stopt en alleen nog maar pruttelt, een versterker waarvan nog maar één box geluid produceert. Broodroosters die de boterham zwart doen blakeren. Spannend wordt het wanneer een digitale radio wordt



gebracht die thuis de stoppen laat springen. Na een vijftal keren proberen lukt het zowaar om de radio weer te laten spelen. Verderop zit een mevrouw een leren tas te repareren, ze heeft niet alleen de spullen bij zich om stoffen te naaien maar ook lederwaren. Mijn partner Mirjam komt met een apparaat om dia's af te spelen, ze worden niet meer getransporteerd. Na een kwartiertje zoeken naar het euvel en proberen, lukt het zowaar!

Het Repair Café is indertijd door Wim opgezet, het bestaat inmiddels al jaren. Mark doet met name alles wat met metaal van doen heeft. Peter is er speciaal voor elektronica en Moniek voor kleding. Bert, John, Paul en Niek pakken van alles aan.

Wat mij betreft een heerlijk avondje uit. Ook aan humor ontbreekt het niet: "Mijn vrouw mogen ze lenen maar mijn gereedschap niet." Het Repair Café is elke 1^e donderdag van de maand bij La Poubelle van 19.00 tot 21.00 uur. Kom eens langs op 1 mei a.s.





Kom naar het diner voor senioren op 30 april!



Komt u ook weer lekker mee-eten bij ons diner van woensdag 30 april? Het is speciaal voor iedereen van 55+. Dus wilt u erbij zijn, schrijf uzelf dan snel in!

Ontvangst vanaf 17.30 uur. We beginnen wat later met het diner, maar u kunt van tevoren al lekker een glaasje drinken. Eindtijd: meestal rond 19.30 uur.

De kosten voor dit driegangendiner zijn € 14,50 per persoon. De drankjes zijn daar niet bij inbegrepen, deze kunt u na afloop bij de Pelgrimhoeve afrekenen. *Leden van Seniorenvereniging Tilburg Oost betalen € 12,00 per persoon. Kruis aan als u lid bent en u krijgt dus € 2,50 korting.*

Wilt u er ook bij zijn? Geef u dan op met onderstaande bon of maak het bedrag maal het aantal deelnemers over op reknr. NL 84 INGB 0003673935 van Seniorenvereniging Tilburg Oost en zet er duidelijk bij: **diner 30 april**, het aantal personen, plus uw naam en of u lid bent.

Als u zich met de bon inschrijft, stop dan ook meteen € 14,50 (of € 12,00 voor leden) per persoon bij de opgavestrook. Pas dan is uw inschrijving geldig.

Menu op 30 april

- Romige mosterdsoep
Brood met kruidenboter
- Varkenshaas met roomsaus
Gebakken aardappeltjes
Sperzieboontjes
Rauwkost
- Vanille-mousse

Schrijf uzelf in vóór 23 april a.s. Na deze datum kunnen we bij afzegging helaas geen geld meer teruggeven.

Mail met evt. vragen naar seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl of bel naar (013) 544 67 83 (Ineke van Kasteren).

Senioren Netwerk Armhoefse Akkers en Seniorenvereniging Tilburg Oost

Ja, ik kom/wij komen op woensdag 30 april naar het diner in de Pelgrimhoeve

Naam/namen:

Ik kom/wij komen met 1 persoon / 2 personen.

Lid van Seniorenvereniging Tilburg Oost: 1 persoon / 2 personen

Adres: Telnr

Stop deze bon **vóór 23 april** a.s. in de bus op J.P. Coenstraat 34a of Ringbaan-Oost 240-43 in een gesloten envelop samen met het bedrag van € 14,50 per persoon, of € 12,00 per persoon voor leden. Of maak op tijd het juiste bedrag over.



A n t o n y m u s

Een toren met spits

In de zomer van 1992 verloor de toren van de Sacramentskerk zijn karakteristieke groene, koperbeslagen spits. Maar verluidd was sloop noodzakelijk vanwege de slechte staat waarin de spits verkeerde, waardoor deze een direct gevaar opleverde voor de onmiddellijke omgeving. Bij een storm zouden zomaar stukken ervan naar beneden kunnen vallen.

Deze woorden schreef ik in het tweede hoofdstuk, 'Sacramentskerk, plek van hoop', van het boek 'Armhoefse Akkers, tussen binnenstad en buitengebied'. Op 8 januari 2005 werd de kerk zoals dat in het kerkjuridisch jargon heet, aan de eredienst onttrokken. Niet lang daarna bleef de torenklok voorgoed stilstaan op vijf voor twaalf. Het bisdom 's-Hertogenbosch besloot in april 2007 tot sloop van de kerk. Ondanks het verzet van enkele buurtcomités, onder andere van de werkgroep PACEF van jurist en politicus Cas van de Mortel en buurtbewoner Jan Bogers, bestuurslid van de Heemkundekring Tilborch.

De kerk werd door menig buurtgenoot toentertijd beleefd als een plek van hoop. Je werd er gedoopt – zo schreef ik – deed er je Eerste Communie en Heilig Vormsel, je trouwde er, je kinderen werden er gedoopt en je nam er afscheid van je dierbaren. Tot er van jou afscheid genomen werd. De menselijke plek van hoop werd na het besluit tot sloop letterlijk en figuurlijk beleefd als een steen des aanstoots.

De in 2001 opgerichte 'Wergroep Kerk en klooster' had onder leiding van architect Jos ten Brink nog een alternatieve bestemming voorgesteld. Ze probeerde de kerk op de monumentenlijst te krijgen. Buurtgenoot en politica Loes Dielissen stelde als alternatief een Poolse kerk voor. Quod non! De rest is geschiedenis. Het kerkgebouw maakte plaats voor mooie huizen en appartementen, maar de toren bleef staan. Zij het nog steeds zonder spits.

Daar gaat nu na meer dan dertig jaar verandering in komen. De torenspits van toen keert terug in de vorm van een lichtproject, zo bericht de Tilburgse redactie van het Brabants Dagblad. De Stichting Spits Armhoefse Akkers laat weten, bij monde van bestuurslid Pieter Siebers, die eertijds ook al deel uitmaakte van de Wergroep Kerk en Klooster dat op 10 mei a.s. de nieuwe spits in staal en glas wordt geplaatst. Op 3 juni volgt de officiële opening, zo is het plan.

De spits is ontworpen door architect Jos ten Brink. Het lichtproject is een ontwerp van kunstenaar Sigrid Calon en lichtkunstenaars Coen Klösters en Lesley van Hoek. De kerktoren van nu laat evenals die van toen weer het verglijden van de tijd zien.

Schildersbedrijf Michel van Gemert

**Voor al uw binnen- en buitenschilderwerk
Tevens ook kleine stukadoorwerken**

30 jaar ervaring in onderhoudswerken en nieuwbouw

Vrijblijvende offerte

Eikenbosch 43
5056 GB Berkel-Enschot
Tel: 013 - 5367336
Mob.: 06 - 22790145



van de Braak & Maas fysiotherapie



Boet van de Braak
Geriatric fysiotherapeut

Blijf in beweging, blijf zelfstandig!

Ouder worden kan gepaard gaan met fysieke uitdagingen, maar beweging blijft essentieel voor een gezonde en zelfstandige levensstijl. Onze specialisten helpen u graag, zowel in onze praktijk als bij u thuis.

Wij bieden:

- Veiligheid in uw eigen woning – praktische aanpassingen en advies.
- Stabiliteitstraining – meer zelfvertrouwen bij het lopen.
- Kracht- en conditietraining – om fit en actief te blijven.
- Leefstijladvies – voor een gezonde en veilige dagelijkse routine.
- Valpreventie – om ongelukken te voorkomen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op!

Overige Specialismen: fysiotherapie, geriatric, sportblessures, revalidatie na een operatie of beroerte, looptrainingen (etalagebenen), Parkinson, hyperventilatieklachten, COPD, tapen, dry needling, manuele therapie, echoscopie, shockwavetherapie.

Prinsenhoeven 36

013-5420685

info@vdbraakenmaas.nl



Ik geef de pen door aan...

Armhoef, een kansrijke wijk

Floor van Berkel

Arthur van de Ven vroeg me de pen over te nemen. Ik zei meteen “Dat is goed.” Wellicht wat overhaast. Feitelijk ben ik niet echt een schrijver en al helemaal geen markant wijkfiguur.

Als puber heb ik op de wijkgrens aan de Ringbaan gewoond. Niet hier in de wijk en ook niet in Tilburg opgegroeid, was dit echt een nieuwe omgeving voor mij. Toentertijd eerlijk gezegd vooral met een focus op het centrum, concerten, het uitgaansleven en af en toe een wandeling door de wijk met de hond. Boodschappen doen, sigaretten halen voor mijn moeder ergens vooraan in de Daendelsstraat – klopt dat of speelt mijn herinnering me hier parten? – of boodschappen doen bij de slager en groenteboer middenin de wijk.

Haarvaten

Na de geboorte van mijn oudste zoon ben ik terug beland in Armhoef. Wij woonden toen in een ander deel van Tilburg. Na twee schietpartijen in de omgeving vond ik het wel welletjes en had mijn zinnen gezet



De geveltuintjes fleuren de wijk op

op Armhoef. Ik weet nog goed dat ik dat hier en daar moest uitleggen. Hoezo naar Armhoef? En niet meer in de ‘haarvaten’ van de stad?

Voor mij was dat duidelijk. Armhoef, de perfecte wijk voor een kind om in op te groeien. Genoeg sociale controle: iedereen kent elkaar en elkaars kinderen, een wat dorpse en veilige sfeer. Een schoolplein en groene omgeving om te spelen en voldoende ‘groen en buiten in de buurt’ om hutten te bouwen, te voetballen, rond te hangen, te zwemmen, te varen, te klimmen, door het ijs op de slootjes te zakken, etc. Ideaal. Ook perfect voor opgroeiende pubers met het bruisende uitgaansleven op loopafstand.

Veilig en beschut

Dus Armhoef werd het. Halsoverkop een huis gekocht, goed gesetteld en geleefd. Zelf woon ik er nu alweer ruim 17 jaar met man en in totaal vijf kinderen.

Een wijk die aan de ene kant inderdaad fijn is om in op te groeien. Veilig en beschut. Ik maak me geen zorgen wanneer mijn jongsten buiten spelen. Een wijk die de voordelen heeft van een centrum en station in de buurt. Dat merk ik aan mijn kinderen en aan vele jongeren die ik in de weekenden naar en van de stad hoor langfietsen. Armhoef is een wijk waar oud en jong door elkaar woont. Dat vind ik mooi. Diverse generaties die ook graag in de wijk blijven. Wanneer je hier gesetteld raakt, vertrek je niet snel weer.

Woning verkopen? Via Wie?



Ook voor een taxatie of waardebeoordeling bent u bij ons aan het juiste adres!

Via Paul Makelaardij
Persoonlijk, modern en servicegericht.

Thuis in de Piushaven!

MAKELAARDIJ

Voor meer
informatie bel:

Via Paul
013 - 30 33 195



www.viapaulmakelaardij.nl

Kantoor Tilburg Kempenaarplaats 2, Tilburg | Kantoor Goirle Kloosterstraat 32, Goirle

T 013 -30 33 195 | E info@viapaulmakelaardij.nl



De Burendag vorig jaar werd gecombineerd met een duurzaamheidsmarkt

Reuring en creativiteit

Ik heb de geveltuinjes de grond uit zien schieten. Ik hou van de kleur en het groen in de wijk. De bloembakken en de kastjes met boeken om te lenen of te ruilen. De stekjes die ter ruil aangeboden worden, kinderen die iets verkopen aan de deur of langs de straat. De lichtbollen aan de huizen – ook al heb ik die niet – de kerstbomen op de hoek, de sfeer in het stemlokaal, de gesprekjes op straat. Een wijk met genoeg reuring en creativiteit,

De Moerbrigade

Sinds enige jaren leiden buurtbewoners Alex van Zundert, Toon van Gestel, Will van Sprang, Suus van de Broek en ik belangstellenden rond door het landschapspark Moerenburg. Wij verzorgen cultuurhistorische natuurwandelingen met een poëtische inslag en op z'n tijd een kwinkslag.

Onze 'achtertuintje' is niet alleen de dagelijkse wandelplek voor heel veel buurt- en stadsbewoners, maar vormt ook het decor van een bewogen geschiedenis. Talloze verhalen zijn erover te vertellen, waarvan sommige uit de eerste hand. Als een van de initiatiefnemers van de Vereniging Behoud Moerenburg is Will van Sprang een kenner bij uitstek van het gebied.

waarin ook aandacht is voor duurzaam wonen en leven. Waar de winkeltjes helaas plaats hebben gemaakt voor woningen. Alleen Blossom is er gelukkig nog wel. Een wat breder aanbod van kleine winkeltjes of pop-up-stores type zou helemaal niet misstaan in Armhoef!

Kansrijk

De andere kant die ik ook zie, is dat Armhoef een kansrijke wijk is, met een hoge levensstandaard. En wanneer je, net zoals ik, in je werk veel bezig bent met gezinnen die in minder kansrijke omstandigheden opgroeien, met kinderen voor wie een ontbijt in de ochtend niet vanzelfsprekend is, dan besef je ook het verschil met de gemiddelde standaard in onze wijk. Daarbij stil durven staan is belangrijk, vind ik. Verschillen tussen mensen en groepen mensen worden groter. Het maakt uit waar je wieg staat. Wanneer je wieg in Armhoef staat dan ben je een zeer bevoorrecht kind.

De afgelopen jaren heb ik door menig initiatief en persoonlijk contact Armhoef als een sociaal bewogen en betrokken wijk leren kennen. Ik denk en hoop dat dit zo zal blijven.

Nu geef ik de pen door aan Daan Verkuijlen.

Jan van Kessel

Willem II

Tijdens deze begeleide wandelingen door Moerenburg maak je kennis met oude bewoners en bijzondere bezoekers, zoals de vroegere bewoners van Huize Moerenburg en een heuse Russische Madame. Je komt meer te weten over het mysterieuze Grollegat, over de unieke opgegraven smeltkroezen en over Moerenburg als strijdtonel in



*Wat deed de Russische madame
in Moerenburg?*

de tijd van Napoleon. De heren en dame van de Moerbrigade praten je ook bij over de bijzondere, amoureuze band van koning Willem II met Moerenburg.

Ook de recente geschiedenis komt aan bod, zoals die van de oude waterzuivering, de eerste biologische van Nederland! En natuurlijk kom je alles te weten over het ontstaan van het huidige landschapspark; de activiteiten van de Vereniging Behoud Moerenburg; de moord op Lange Jan; het zondag-café De Worm en nog veel meer.

Themagericht

Op de reis door de tijd kun je zelf je thema kiezen: in de ronde linksom staat de mens centraal en in de ronde rechtsom het water in het oude moerasland Moerenburg. De verhalen worden omlijst met gedichten, geïnspireerd door het Moerenburgs landschap. Je komt te weten waar bijzondere

planten en exoten staan. Zo wandel je voortaan met een andere kijk door het gebied. Familie, vrienden, buren en collega's kun je dan zelf verrassen met bijzondere verhalen over de achtertuin van de Armhoefse Akkers.

Simpel

Meelopen is heel simpel. Je verzamelt zelf een groep van minimaal 10 personen en neemt contact op met de Moerbrigade via moerbrigade@gmail.com. Voor meer info en boekingen kun je ook bellen met mij ☎ 06 102 685 52. De kosten bedragen dan € 7,50 per persoon.

Door een keer met de Moerbrigade op pad te gaan, kom je niet alleen zelf meer te weten over de geschiedenis van Moerenburg maar steun je met een deel van de bijdrage ook het werk van de Vereniging Behoud Moerenburg die vorig jaar haar 50-jarig bestaan vierde.

De rondwandeling start en eindigt bij café Zomerlust. Komt goed uit. Kun je samen onder het genot van een goed glas bier nakauwen en napraten over al het nieuwe dat je gehoord hebt. Een ideale activiteit, gewoon met je vrienden, familie, buren, collega's of bij een feestelijke gelegenheid.



Het mysterieuze Grollegat

MOERENBURG



Ben jij degene die kan helpen als het nodig is?

Of het zou willen leren en doen. Want eerste hulp bieden is vooral DOEN. Daarom start EHBO-vereniging Petrus Donders eind April met een basiscursus EHBO.

Eerste hulp bieden in elke situatie of dit nu thuis is, op je werk of bij je (sport)vereniging of tijdens vakantie? Eigenlijk altijd! Wees voorbereid en doe de basiscursus met tien lessen van twee uur. Of volg een van de andere cursussen uit het aanbod. De kosten van deze cursus worden vergoed door de meeste ziekenfondsen.

Of zou je graag eerste hulp verlenen tijdens evenementen? Want zonder EHBO geen vergunning – geen evenement! Daarvoor kun je bij EHBO-vereniging Petrus Donders terecht als lid van onze vaste hulp. Nog geen (geldig) diploma? Ook dan kunnen we je helpen. Meer informatie kun je opvragen via opleidingen@petrusdonders.nl of kijk op de website petrusdonders.nl



Gezocht: Fred Osté

Een zoekt bericht op Facebook waarin Toine moeite doet om voor zijn lieve buurvrouw Karin haar jeugdvriend Fred Osté te vinden. Fred woonde vroeger in de Heile Schoorstraat 43 en zou (bij leven) nu ongeveer 77 jaar moeten zijn. Zijn broer Hans en zus Anne-Marie zouden ook aanknopingspunt kunnen zijn, maar tot nu toe zijn er geen resultaten. Als iemand meer weet en contact zou kunnen en willen leggen, stuur dan een berichtje naar de redactie: armhoefseakers@gmail.com en wie weet kunnen we het contact herstellen.

Monument?



De redactie neemt regelmatig polshoogte van dingen in de wijk. Hoe staat het bijvoorbeeld met de nieuwbouw op het voormalige Alditerrein? En dan valt daar je oog ineens op het 'Nationaal monument Rooie Fietspad'. Een klein bordje gemonteerd op de betonnen rand langs het fietspad en het spoor, vlak bij basisschool Armhoefse Akker. Vooralsnog is de speurtocht naar het doel en nut volledig vastgelopen. Weinig buurtbewoners is het (al) opgevallen en de gemeente weet van niets. Weet jij het wel? Tip de redactie!

Els Alessie 
UITVAARTBEGELEIDING

Een uitvaart is geen dag uit het leven,
maar het leven in één dag

Een uitvaart naar wens
Met of zonder uitvaartverzekering



Els Alessie
Uitvaartbegeleiding

013 203 2051
www.elsregelt.nl
06 83 91 74 83



zo 6 apr
Kluun
Help, ik heb een puber!

di 8 apr
Matthäus Passion
Nederlandse Bachvereniging

do 10 apr
Tabitha
Theatertour

zo 13 apr
De Gorgels (6+)

do 17 apr
Diederik Jekel
De kunstin kunstmatige
intelligentie zien

Bekijk het programma op:
SCHOUWBURGCONCERTZAALTILBURG.NL



Jij
bent
erbij



Gezocht: een handige Harrie of Annie

Op initiatief van Kik ten Brink uit groep 5 wil Bs. Armhoefse Akker een Doelab [klusklas] gaan opzetten. Daarvoor zoeken ze mensen die het leuk vinden om kinderen met hun handjes te laten wapperen.

Kik is lid van de Kinderraad van de school en daar is zijn plannetje enthousiast ontvangen. Hij kwam op het idee van een klusklas toen hij naar het Jeugdjournaal keek en zag hoe leuk kinderen zoiets vonden. Kik heeft ervoor gezorgd, dat hiermee in mei gestart gaat worden. Natuurlijk is het daarvoor wel nodig dat er nog wat handige klussers gevonden worden!

Doelab

In het Doelab gaan kinderen lekker aan de slag met hun handen. Ze leren dingen maken en repareren, zoals een vogelhuisje timmeren of een kapot voorwerp weer werkend krijgen. Van idee en schets tot bouwen en afwerken; alles komt aan bod! Wat is het Doelab?

- Voor kinderen van groep 5 t/m 8 [ongeveer 10-15 per groep]
- Op woensdag of vrijdag; 1,5 uur peewek, gedurende 6 weken
- Start meteen na de meivakantie.

De school heeft al één enthousiaste vrijwill-



Kik wil graag een klusklas op zijn school

liger, maar zoekt nog 1 à 2 extra klussers die het leuk vinden om mee te helpen. Handigheid is mooi meegenomen, maar enthousiasme en een klik met kinderen zijn minstens zo belangrijk. Kun jij, of ken je iemand? Laat het zo snel mogelijk weten via [✉ bs.armhoefseakkers@xpect013.nl](mailto:bs.armhoefseakkers@xpect013.nl).

Gesnoeid



Het is voorjaar en dat betekent, dat er weer heel wat gesnoeid wordt aan bomen en struiken. Zo zijn langs de spoorlijn en het rode fietspad heel wat takken struiken gesneuveld.

Ook de bomen vlakbij en op het terrein van Interpolis moesten eraan geloven. Voor deze klussen werd zwaar materieel ingezet, want takken op grote hoogte bereik je alleen met een hoogwerker. Je ziet het gebeuren, maar je schrikt toch als een enorme zijtak met veel geweld omlaag dondert



Onder onze neus, tussen de bladeren of zelfs op de keukenmuur, leven ze hun verborgen leven. Deze kleine dieren zijn – net als wij buurtbewoners – onopvallend, maar toch fascinerend als je goed kijkt.

Muis

Eefje Ernst

Ons huis heeft vijf verdiepingen, maar wij gebruiken er slechts drie. De muizen wonen in de twee verdiepingen daartussenin.

's Avonds worden ze wakker. Eerst hoor ik zacht geschraap, dan een krabbelend geluid, alsof de gipsplaten zo glad zijn dat ze geen grip hebben en hun nageltjes steeds een beetje wegglijden. Terwijl ik op de bank zit, kan ik hun route volgen. Ze komen binnen aan de tuinzijde, recht boven mijn hoofd. Het geluid verspreidt zich: eentje scharrelt verder richting de straatkant, terwijl een ander nog even op dezelfde plek rommelt. Dan klinkt er een plotselinge uitbarsting van wild gekrabbel, als een speelse stoeipartij. Even later is er voorzichtig gescharrel langs de randen bij de muur, gevolgd door een sprintje van de ene naar de andere kant van het plafond. Af en toe verandert het krabbelen in trippelen, alsof ze over iets anders rennen dan glad plaatmateriaal – misschien een houten balk. Wat zit er eigenlijk allemaal in dat plafond?

Warm buikje

Ik kijk omhoog en zie alleen een wit, glad gestuct vlak. Maar aan de andere kant zal het donker en stoffig zijn. Er lopen buizen van de laatste verbouwing als viaducten



De muis (illustratie Evan van Driel)

door het plafond: gele voor elektriciteit, ribbelige rode en blauwe voor warm en koud water. Zouden de muizen in de winter soms even op zo'n warme buis gaan liggen voor een warm buikje? Ik zie het voor me: twee pootjes hangend aan elke kant en de oogjes genietend dichtgeknepen. Misschien vallen er door de boorgaten voor de lampen en de gordijnrail kleine randjes licht naar binnen, als omgekeerde schemerlampjes. Terwijl ik luister, ontstaat een beeld van een gezellige, levendige muizenwereld.

Tips

Nieuwsgierig pak ik mijn telefoon: hoe leven muizen in huis eigenlijk echt? Maar in plaats van interessante verhalen krijg ik alleen pagina's vol tips om ze te bestrijden. Ongedierte, noemen ze de muisjes. Ongedierte? In een kooitje zijn ze huisdieren, in een laboratorium proefdieren, in het bos noemen we ze natuur. Maar zodra dezelfde muizen vrij door een huis dartelen, zijn ze opeens ongedierte. Tsss, denk ik licht geïrriteerd, wat een typisch menselijke arrogantie om een ander dierenras zo te noemen. Ik leg mijn telefoon weg en ga naar bed.

Daar lig ik, geruime tijd later, boos en klaarwakker. De muizenwereld die ik voor me zie, is inmiddels ronduit grimmig geworden: een soort Gotham City met doorgeknaagde stroomdraden, aangevreten isolatiemateriaal en nestjes met blinde, kale babymuizen, omringd door uitwerpselen. En die rotmuizen blijven maar door het slaapkamerplafond denderen.

ARGGH, denk ik wanhopig, wat een ongedierte!

Te veel bord voor je kop

Luc Houben

Valt het jullie ook op? Er komen steeds meer informatieborden, gebodsborden en verkeersborden! Even een rondje door onze wijk.

Voor mij persoonlijk hoeft het allemaal niet. Ik vind veel borden betuttelend, beeldvervullend en ik heb niet het gevoel dat mensen zich er veel van aantrekken. Natuurlijk zijn sommige borden onvermijdelijk. De invoering van de zero-emissie zone binnen de ringbanen kan straks niet gehandhaafd worden als er geen borden staan (foto 1).



Bij de Piushaven komen wel acht borden te staan die aangeven dat het verboden is om met jetski's en waterscooters te varen.

Shared Space

In een stad is het misschien moeilijk te realiseren, maar het concept – bedacht in de jaren '90 door verkeerskundige Hans Monderman – om alle verkeersborden, stoplichten en zebrapaden weg te halen is zo gek nog niet. Dat kan door de bestrating en inrichting van pleinen en wegen aan te passen zodat juist door het gebrek aan regels alle weggebruikers beter opletten en rekening met elkaar houden.

Bijzonder en bizar

Van 'attentie Buurtpreventie' even omlaag kijken naar 'Welkom, leuk dat je er bent'

(foto 2). Waarbij je vervolgens nog amper iets mag doen behalve een zelf meege-



bracht alcoholisch drankje nuttigen tussen 8.00 en 22.00 uur. Welkom alcoholisten die inderdaad soms al rond 9 uur met een blik Kordaat in de hand langs de Piushaven staan. Of het recent geplaatste 'voer-ons-geen-brood' bord (foto 3) aldaar, waardoor ganzen en eenden wellicht minder voortplantingsdrang hebben en hopelijk ook min-



der groene stront deponeren. Want met een lege maag is het lastig seksen en schijnen. En wat te denken van het 'Besbo-bereikbaar' bordje (foto 4) bij de Shellpomp aan



Foto 4

de Kempenbaan? Of het minieme ANWB-bordje op de St. Jozefstraat (foto 5) die



Foto 5

je de weg naar het station wijst. Voor de autisten en taalpuristen: wat moet je nu met het bord 'Brug dicht, motor af' (foto 6)?



Foto 6

Sta je daar bij een brug die niet open is voor de scheepvaart en waar je dus met de auto overheen kunt rijden. Dat moet toch zijn: 'Brug open, motor niet laten lopen'. Dat bekt nog lekkerder ook.

Het zo-graag-gewilde bord bij de veelbesproken draaibrug in de Oostervijksebaan dan? In eerdere buurtkranten werd gepleit voor een afsluiting voor alle autoverkeer of minimaal een gewichtsbepanking zodat het (sluip)vrachtverkeer geweerd zou kunnen worden. Navraag bij Rijkswaterstaat leert, dat de laatste storing niets te maken had met gewicht of intensiteit van het verkeer dat de brug gebruikt.



Armhoefse Akkers 1920

Dat bewegen belangrijk is, weet iedereen. Maar leidt die wetenschap ook tot actie? Heel vaak niet. Elly van Geel probeert daar met haar initiatief 'NatuurlijkEil' wat aan te doen.

Sinds juni vorig jaar kun je regelmatig een clubje bewegende mensen zien ergens in Moerenburg. 's Ochtends vroeg of in het begin van de avond start Elly een paar keer per week vanaf de brug bij Zomerlust met haar deelnemers. Ze trekken Moerenburg in waar ze aan de slag gaan met diverse oefeningen. Je kunt kiezen uit een les Wandelfit – een wandeling met regelmatig oefeningen tussendoor – of een les Natuurkracht: op een vaste plaats ergens in Moerenburg oefenen en werken aan de conditie.

Beweging

Hoe is het idee ontstaan om met NatuurlijkEil te starten? Als praktijkondersteuner met onder andere Ouderenzorg in haar takenpakket, komt Elly regelmatig bij ouderen thuis. Hoelang kunnen deze patiënten nog thuis blijven wonen? Dat is een vraag waar zij nogal eens tegenaan loopt. En wat zou helpen om het langer thuis wonen mogelijk te maken? Dat beweging hierin een belangrijke rol speelt staat vast. En ook dat bewe-



Elly van Geel organiseert bewegingsactiviteiten

ging zowel voor ouderen als voor jongeren heel belangrijk is.

Sporten

Met haar achtergrond van zowel verpleegkundige als sportinstructeur rees het idee om niet alleen vanachter haar bureau het bewegen te promoten, maar ook actief te starten met het opzetten van bewegingsactiviteiten. En zo ontstond NatuurlijkEil, een initiatief om het bewegen te stimuleren, maar wel op zo'n manier dat het voor iedereen toegankelijk is, voor hoog- en laagniveau, voor jong en oud. Op dit moment lopen de leeftijden van haar klanten uiteen van begin 30 tot eind 70. Elly geniet van de combi van haar huidige werkzaamheden. "En van de resultaten. Zo heb ik twee trouwe klanten, die sporten afschuwelijk vonden, maar nu trouw ieder week komen. Ik zie ze vooruitgaan." Naast de bewegingsactiviteiten vindt Elly de sfeer belangrijk. "Er moet ook ruimte zijn om een beetje te kletsen tijdens het wandelen en tussen de oefeningen door. Zo ontstaat er tijdens de lessen vaak een gevoel van saamhorigheid."

Zen?

De namen NatuurlijkEil en Natuurkracht klinken een beetje zen-achtig. Speelt er nog een bepaalde filosofie? "Nee hoor", lacht Elly. "Het is letterlijk wat het zegt. In de natuur aan het werk. Buiten heb je niet veel nodig. Het is heerlijk om in de natuur te bewegen en te sporten, zonder airco, zonder muziek. En de afwisseling van warm en koud weer is ook fijn, het heeft allebei haar eigen charme." De lessen gaan bijna altijd door, behalve bij heel slecht weer zoals storm of ijzel. "Toen het van de zomer zo heet was, raadde ik iedereen aan lange mouwen te dragen en een dunne lange broek. Maar niet omdat de temperatuur het



van der
Vleuten & Derix
Uitvaartbegeleiding

T 013 592 00 48

Voor een passend afscheid
www.vleutenderix.nl



Maak een afspraak voor een gratis voetencheck!

Leonis

Orthopedische Schoentechniek

Trix van Leeuwe



085 - 006 30 26

info@leonisschoentechniek.nl

www.leonisschoentechniek.nl

Kruisvaardersstraat 32 (E), 5021 BE Tilburg

probleem was, de muggen waren vervelend.” Als het wat regent maakt zij iets meer gebruik van asfaltwegen en oefent ze wel eens onder een viaduct. Er zijn altijd wel mogelijkheden.

Sfeer

“De avondlessen in het donker hebben ook iets heel speciaals”, vindt Elly. “Moerenburg heeft dan een heel andere sfeer. Met wat verlichting lopen we naar een vaste plaats om onze oefeningen te doen, zoals bv. bij Huize Moerenburg. Daar kan het licht uit en dan valt op, hoeveel je eigenlijk nog ziet als het donker is.” Het gebeurt dan ook zelden, dat er door het donker iets verkeerd gaat. Maar mocht iemand toch eens zijn enkel verstuiken, dan is ook dat geen groot probleem. Met haar achtergrond in de zorg kan Elly eventuele kleine ongelukjes meestal meteen professioneel oplossen.



Huize Moerenburg is een locatie waar Elly graag bezig is

Wil je een keer meedoen? Meer informatie is te vinden op de website natuurlijkell.nl.

Leer je buurt kennen

Toon Buitinck

De laatste vijf jaar heb ik steeds meegedaan als collectant voor de jaarlijkse collecte voor Amnesty International. Jaarlijks wordt er in midden in maart huis aan huis gecollecteerd.

De eerste vier jaren heb ik steeds gecollecteerd in de straten dichtbij de Oisterwijksebaan. Dat beviel mij goed, ik kende veel mensen, je maakt een praatje en veel mensen leverden een bijdrage. Dit jaar had ik de straten die worden begrensd door Spoordijk en de JP Coenstraat in de richting Noord-Zuid, Daendelsstraat, Loudonstraat en Heile Schoorstraat in de Oost-Westelijke richting. Je gaat huis aan huis door de straten, je belt aan en zegt waarvoor je komt. Voor zover dat nodig is tenminste, want je bent meteen herkenbaar als collectant voor Amnesty International.

Genieten

Gaandeweg kreeg ik er steeds meer lol in. Straten waar je tientallen keren doorheen gefietst en gewandeld bent, leer je eindelijk op een veel intiemere manier kennen. Je staat even te wachten, er wordt gezocht naar een beurs of mobiel om de QR-code te scannen en intussen laat je als collectant je ogen door de hal gaan. Wat wonen we toch in een prachtige buurt. Mooie marmeren vloeren in de hal, mooie gestileerde trapopgangen, fraaie houten leuning, allemaal gebouwd in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Bij mij verdween de haast als sneeuw voor de zon. Niet even snel collecteren maar op je dooie gemak genieten van fraaie huizen en over het algemeen gulle gevers. Uiteraard krijg je vaak te horen dat men giraal schenkt, maar omdat je aan de deur komt voor het goede doel neemt men toch de moeite om contant geld te zoeken.



Zorgen

Men enige regelmaat kom je een bekende tegen waarvan je vaak het adres niet kent. Het gesprek komt al heel gauw op de actuele toestand in de wereld, je merkt dat mensen zich zorgen maken. Het had er alle schijn van dat veel meer mensen dan andere jaren een bijdrage leverden. Laten we hopen dat die onderlinge solidariteit

toeneemt, dat we elkaar een hart onder de riem steken.

Volgend jaar collecteer ik weer voor Amnesty International, dan wil ik graag weer andere straten zodat ik heel de buurt leer kennen. Wil je ook meedoen? Meld je bij Joost Oostelbos, JP Coenstraat 62, 013 543 0286.

Het vernieuwde Ontdekstation

Al meer dan 8 jaar biedt Ontdekstation, verwondering voor de techniek in de Spoorzone én zijn zij de verbinder tussen onderwijs en het technische bedrijfsleven in Tilburg e.o. Nu hebben ze een nieuw logo.

Het nieuwe logo symboliseert de vier kernwaarden van Ontdekstation: ontdek, beleef, leer en creëer. Het laat zien dat Ontdekstation een plek is voor iedereen. Waar scholen, kinderen, jongeren, zij-instromers en bedrijven kunnen samenkomen om techniek op een toegankelijke manier te beleven.



Symbolen

Het logo bevat verschillende krachtige symbolen: een 'oog' [om de aandacht te trekken]; een 'vergrootglas' [om dieper te kijken]; een 'locomotiefwiel' [als knipoog naar de oude werkplaats waarin Ontdekstation is gevestigd] en een verbindingspunt [waarin onderwijs, vrijetijd en bedrijfsleven samenkomen].



Voor iedereen

Techniek is overal, en bij Ontdekstation brengen ze zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking door zowel onderwijs- als vrijetijdsprogramma's aan te bieden. Dat kan na schooltijd, in de weekenden en tijdens schoolvakanties. Daarnaast organiseren zij o.a. loopbaan evenementen voor middelbare scholieren. Door praktijkgerichte opdrachten, workshops en gastlessen krijgen leerlingen een unieke kijk in de wereld van techniek.

In de weekenden en schoolvakanties openen ze hun deuren voor kinderen en hun families. Bezoekers kunnen zelf op ontdekkingstocht. Programmeren, bouwen, een podcast maken of eigen video opnemen. Het kan allemaal. Een gezinsuitje met rode-wangen-garantie.

Wil je meer informatie over het nieuwe logo, de nieuwe website of Ontdekstation in het algemeen?

Bekijk de website ontdekstation013.nl.

De mail komt de avond ervoor binnen: *'Het is bijna zover! We bezorgen je pakket op woensdag 5 maart tussen 11.15 en 13.45 uur. Voor dit pakket moet je een handtekening zetten.'* Stik, daar gaan m'n plannen voor de woensdag. Twee afspraken lekker buiten in de zon op een terrasje die ik moet verzetten ...

Gedwongen thuisblijven dus en liefst op gehoorafstand van de deurbel. De vorige keer was ik net even in de tuin om wat vuil weg te gooien. Daarmee keurig gewacht tot een kwartiertje na de eindtijd, maar geen pakketbezorger. Die bleek wat verlaat en had geen tijd om even te wachten. Dat overkwam me ook al eens eerder toen ik net in het kleinste kamertje zat ...

Dat zal me deze keer niet overkomen. Ik tref de nodige voorbereidingen om de 2½ uur door te komen. In de woonkamer leg ik m'n krantje gereed; thermoskan koffie op tafel, zodat ik niet naar de keuken hoef waar de deurbel minder goed te horen is; stoel gedraaid naar het raam dan zie ik het busje aankomen. Goed voorbereid dus ...

Het wordt 12.30 uur; nog geen pakketbezorger geweest. Gauw even naar de keuken; de deuren open om de deurbel goed te horen. Snel een bammetje maken. En ja hoor – dat zul je altijd zien – de bel gaat. Fijn dat ze een keer op tijd zijn! "Wilt u dit pakje aannemen voor de burens? Die zijn niet thuis." De pakketbezorger is zich van geen kwaad bewust ...

Ik informeer nog even of hij ook geen klein pakketje voor mij heeft. Hij scrollt door de lijst op zijn telefoon en schudt van 'Nee'. "Het kan zijn, dat een collega nog langs komt met een na-bezorging." Niet dus. De tijd kruipt voorbij en als het tegen half drie loopt, wil ik toch echt naar buiten. Gauw eerst een check op de mail: geen bericht van PostNL. Ik kan dus gerust wat anders gaan doen ...

Als ik rond half vier de burens hoor thuiskomen meteen maar hun pakketje afgeven. "Kom je even wat drinken in de tuin?", is een uitnodiging die ik graag aanneem. Ik zit net als ik denk dat ik over de schutting mijn eigen deurbel hoor, Het zal toch niet ...

's Avonds check ik m'n mail: *'We konden je pakket vandaag niet bij je bezorgen. We brengen het naar een PostNL-punt. Je krijgt nog een berichtje als je het kunt ophalen. Daarin vind je ook het ophaaladres.'* Pfff ...





Jaarlijks treedt de Tilburgse Kunstkring naar buiten met een bijzondere tentoonstelling. Dit keer is het thema **Hèdde gè dè gemòkt?** Ruim honderd kunstwerken van amateurs zijn op 12 & 13 april tussen 13.00 en 17.00 uur te bewonderen in het voormalig schoolgebouw aan de Nijverstraat 171A, dat al sinds jaren onderdak biedt aan de Tilburgse Kunstkring.

Laura Das exposeert haar autobiografische, verhalende beelden op 19 & 20 april op Carré 119. Op zondagmiddag is er aansluitend een Literaire Salon met o.a. Bas Jongenelen. Expositie op zaterdag open van 12.00 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Aansluitend tot 18.00 uur de Literaire Salon.

Op 23 april tussen 19.00u en 21.00u is er een informele inloop-informatiebijeenkomst over een **wooninitiatief** in de Nieuwlandstraat voor mensen met een **verstandelijke beperking** en iets van autisme. Plaats: Pauluskerk, Heuvelstraat 141. Aanmelden kan via ☎ 06 421 095 55 of een mail aan: ✉ info@wooninitiatiefnieuwland.nl

Theaterportret Helga Deen. Het meeslepende verhaal van het Joodse meisje dat tijdens de 2^e wereld oorlog op de Pelgrimsweg woonde, gedeporteerd en vermoord werd, is nog een laatste keer te zien op 3 mei bij Het Klavier in Kaatsheuvel. Kaartverkoop ✉ shop.ticketheroes.nl/helgadeen

Wisten jullie dat er een gezellige **wandelclub is** in Jeruzalem? Elke woensdagochtend, vertrek om 9.30 uur vanaf Buurthuis Jeruzalem in de Caspar Houbenstraat. Wandeltijd 2,5 à 3 uur, inclusief koffiepauze. Deelname is gratis. Voor vragen ☎ 06 522 621 16.

In het kader van **dementievriendelijk Tilburg Zuid** wordt een kunstproject voor mensen met dementie georganiseerd. Op 27 mei is er een kennismaking en de maand daarop zijn er op dinsdagen kunstactiviteiten van 14.00 tot 16.00 uur in Wijkcentrum Koningshaven, met een expositie in juli. Aanmelden: ✉ info@stouteschoenen.com, ☎ 06 400 188 84

In Landschap Pauwels, net buiten Tilburg, werkt de gemeente aan innovatieve water-oplossingen om de stad beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden. Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen dit zelf ontdekken met de **videogame Waterland Tycoon**. Die is te vinden op: 🎮 roblox.com/games

BC Bongkar start met **KOM! Badminton**, speciaal voor 55+'ers. KOM! is een samenwerking tussen Sportbedrijf Tilburg, Oldstars van het Nationaal Ouderenfonds en de Tilburgse sport- en beweegaanbieders. Iedere donderdagochtend in Sport Center Universiteit aan de Academielaan 5. Info: Tony Liem ☎ 06 497 733 91, ✉ tony.liem@hotmail.com

50^e levensjaar wijkblad Armhoefse Akkers

In maart 1976 verscheen de eerste losbladige uitgave van de buurtkrant Armhoefse Akkers met 12 pagina's nieuws. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers bestaat het blad nog steeds. Een enorme prestatie!

De Buurtraad – onder voorzitterschap van Jos ten Brink – nam toetertijd het initiatief om: *'op allerlei mogelijke manieren het denken over de eigen straat, woonomgeving en buurt, en de zelfwerkzaamheid aan die buurt, bij de buurtbewoners te stimuleren.* De Buurtraad wilde echter geen belemmering vormen in het directe contact tussen burger en overheid en zou daarom alleen *'verwoorder'* zijn van door bewoners gedragen wensen, verlangens, eisen en ideeën.' Het doel van de Buurtraad en het blad: *'eendracht maakt macht'*.

Trots

Cees Jongmans en Peter Goedhart vormden de eerste redactie. De reactie van Cees bij het 40-jarig bestaan, gaat nog steeds op: "Van begin af aan is het blad zeer gewaardeerd en dat is volgens mij nu nog zo. Ik ben trots, maar jullie mogen dat ook zijn. Ik denk niet dat er in de wijde omtrek een vergelijkbaar wijkblad bestaat, dat gemaakt wordt voor en door mensen uit de wijk. Het is een hele prestatie, dat het er nog is, maar ook in deze vorm! Ik vind het mooi om te zien, dat het formaat nog steeds hetzelfde is. Toen wij er mee begonnen, hebben we bewust gekozen voor een handzaam en herkenbare uitgave. Het werd een A5-formaat en de gele kaften hebben we in een keer voor een heel jaar ingekocht. Thuis had ik een elektrische schrijfmachine en daar typten we de teksten op uit. We zochten er plaatjes bij en dan bracht ik de kopij zelf naar de drukkerij die toen nog in de Tivolistraat zat waar nu Interpolis staat. Op de drukkerij zetten ze het blad dan in elkaar. Daarna brachten we met vrijwilligers het blad rond."

Vrijwilligers

Wat dat betreft is er niet veel veranderd.



Het eerste nummer van 'onze' wijkkrant

Het wijkblad brengt nog steeds nieuwtjes van en voor onze wijk met human-interest-verhalen en activiteiten. Vrijwilligers vormen de redactie en zorgen 9x per jaar voor een uitgave in een oplage van ± 2.200 ex. De opmaak van het blad wordt al jaren door buurtgenoot Rob Ysebaert gedaan en Anneke v.d. Avoird verzorgt ook al heel wat jaren de acquisitie van de advertenties. De advertentie-inkomsten moeten de drukkosten dekken. Nog een trouwe vrijwilliger, Joost Ketelaars, zorgt er samen met een groep vrijwilligers voor, dat het wijkblad in de brievenbussen belandt. Dat gebeurt overigens alleen op adressen waar geen 'nee-nee-sticker' op de brievenbus zit. Wil je het blad toch ontvangen, stuur dan een mailtje naar armhoefseakkers@gmail.com.

BUURTAGENDA

26 apr.	14.00 – 20.00 uur	Speeltuin De Holle Boom Armhoef viert Koningsdag
30 apr.	Aanvang 17.30 uur	Pelgrimhoeve Seniorendiner, inschrijven vóór 23 april
1 mei	19.00 – 21.00 uur	La Poubelle Repair Café voor reparatie van kapotte spullen
5 mei	19.00 – 21.00 uur	Café Zomerlust Kom spellen spelen bij Spellenclub Ludens013
6 mei	Vanaf 19.30 uur	St. Jorisgilde Kom eens kijken; bereikbaar via Oisterwijksebaan
13 mei	Aanvang 19.30 uur	Vergadering Buurtraad Buurtraadruimte in de Van Heutszstraat 1a

INFORMATIE

➤ **Wijkblad**  armhoefseakkers@gmail.com

Advertenties Anneke v.d. Avoird Bosscheweg 192  (013) 542 30 65

Medewerkers Toon Buitinck – Judith Doljé – Toon van Gestel (column) – Luc Houben - Joost Ketelaars (bezorging) - Jan van Kessel -Toine Kocx (foto's) - Jaap van Loon - Lucy Reijnen – Rob Ysebaert (lay-out).

Reacties op artikelen: 200-250 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor reacties te weigeren, te redigeren of in te korten. Klachten over bezorging van uw buurtkrant, of storende fouten? Reageer via e-mail.

➤ Volgende Wijkblad	Deadline kopij volgend nummer	8 mei
	Verschijningsdatum rond:	23 mei

Heeft u tips over actualiteiten? Geef ze door via  armhoefseakkers@gmail.com
of word lid van het A.N.T. – Armhoefse Nieuws Tips via hetzelfde e-mailadres.

➤ **Buurtraad**  www.armhoefseakkers.nl  buurtraad@armhoefseakkers.nl

Secretariaat I. van Kasteren J.P. Coenstraat 34a  (013) 544 67 83

Leden Hein Jacobs, Ineke van Kasteren, Jan van Kessel, Remco Westhoek.

➤ **AED-apparaat** Pelgrimhoeve, Jan Wierhof 3, Hogendriesstraat 5, flat De Werf, Ringbaan-Oost 240 en Tivolistraat 60.
Leren omgaan met AED? Mail naar  aedtilburg@ziggo.nl

➤ **Bloedafname** Werkdagen 08.00-10.30 uur in Gezondheidscentrum Piushaven

➤ **Thuiszorg** Thuiszorg van De Wever in deze wijk is te bereiken via Bureau Zorgadvies  0800 339 38 37.

- **Thebe wijkzorg** Het buurtteam Prinsenhoeven verleent zorg aan huis in onze wijk. Adres: Prinsenhoeven 24. ☎ 088 117 68 04 (24 uur).
- **Adviespunt ContourdeTwern** Voor vragen en hulp voor jong tot oud: ☎ (013) 549 86 46 of ✉ adviespunt@contourdetwern.nl
- **Senioren Netwerk** Contact en informatie Senioren Netwerk Armhoefse Akkers: ☎ (013) 544 67 83 of ✉ seniorennetwerk@armhoefseakkers.nl
- **Seniorenvereniging** Contact en informatie over Seniorenvereniging Tilburg-Oost: ☎ 06 822 452 88 of ✉ seniorenverenigingtilburggoost@gmail.com
- **Buurtpreventie** Voor klachten en meldingen betreffende overlast in onze wijk ✉ f.a.maas@kpnmail.nl
- **Contact Gemeente Tilburg** Heeft u een initiatief voor onze wijk? Neem contact op met **Wijkregisseur** Kees van Kempen ☎ 06 502 311 60 of ✉ kees.van.kempen@tilburg.nl
Wilt u doorpraten over een – lange termijn – ontwikkeling van onze wijk? Zoek dan contact met: **Omgevingsmanager** Werner van der Velden ☎ 06 501 648 53 of ✉ werner.van.der.velden@tilburg.nl
Voor klachten of opmerkingen over onze woonomgeving: ☎ 14 013 of e-mail via de site 🌐 www.tilburg.nl of via de Fixi-app.
- **Wijkagenten** Jill Kieboom & Igor Duijneveld voor Armhoef/Hoogvenne en Ramon Stoops voor het gebied Moerenburg ☎ 0900 8844, of ✉ wijkagenten-armhoef-hoogvenne.tilburg-centrum@politie.nl
- **Overlast Jan Wier** Melden via: ☎ 088 016 16 16 of ga naar de receptie van Jan Wierhof 7 of via ✉ meldingenjanwierhof@ggzbreburg.nl
- **Overlast in Moerenburg** Melden via: ☎ 0900 996 5432, of bij de politie: ☎ 0900 8844, of via ✉ cluster-2.groene-beemden@politie.nl
- **Waterpaviljoen Moerenburg** Klachten of meldingen: ☎ 0411 618 618, of 🌐 www.dommel.nl/producten/klacht-indienen.html



Muzieklessen

Contrabas, basgitaar en bastuba/sousafoon. Kees van de Ven Muziek, Carré 37, ☎ 06 156 214 70, ✉ info@keesvandevenmuziek.nl, ✉ keesvandevenmuziek@hotmail.com.

Zang- of pianolessen

Kijk op 🌐 www.wilvanleijzen.nl of bel of app naar ☎ 06 105 127 98.

Meditatiehuis Het Zonnelicht



Het Zonnelicht is gelegen in hartje Tilburg, heeft een meditatiehuis in Japanse stijl en is omgeven door een mooie bamboetuin.

Een plek voor verstillings...

Er worden activiteiten, workshops en lessen aangeboden op het gebied van meditatie, non-dualiteit en ontwaken, mindfulness, meditatieve klank en zang, oosterse bewegingsvormen en meer.

Lanciersstraat 90G | 5017CT Tilburg | www.hetzonnelicht.nl

KRINGLOOP TILBURG

CERAMSTRAAT 12 - 5013BB - TILBURG
013-5771778 - WWW.KRINGLOOPTILBURG.NL

DUURZAAM SHOPPEN? OPENINGSTIJDEN WINKEL:
MAANDAG T/M VRIJDAG 12.00 - 18.00 + ZATERDAG 09.00 - 18.00

OVERBODIGE GOEDEREN AFGEVEN? PAKKETEN AFGEVEN OF OPHALEN?
OPENINGSTIJDEN MAGAZIJN: MAANDAG T/M ZATERDAG 09.00 - 18.00

OVERBODIGE GOEDEREN LATEN OPHALEN? MAAK EEN AFSPRAAK
VIA 013-5771778 OF VIA HET CONTACTFORMULIER OP DE WEBSITE

INBOEDEL ONTRUIEMEN? WWW.WIJZIJNRUIMERS.NL

BEZOEK DE WEBSITE VOOR MEER INFO EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN



Met aandacht bereid, met liefde gebracht

Als zelf koken lastig wordt of als u er gewoon niet zo'n zin meer in hebt, dan kookt Maaltijd Thuis voor u. Lekkere en gevarieerde gerechten die door een vaste bezorger persoonlijk bij u worden gebracht. Hoe makkelijk dat is, kunt u nu heel voordelig ontdekken.



Proefpakket
4 maaltijden
24,00
Bestel nu

Maaltijd 
Thuis

Maaltijd Thuis – Smits

013 - 82 00 954

maaltijdthuis.nl



NatuurlijkELL

Kom buiten sporten bij NatuurlijkELL

Goed voor lichaam en geest,
geschikt voor elk niveau

www.natuurlijkELL
info@natuurlijkell.nl



Scan me



Ristobar 29

PAASLUNCH & FILM

Geniet op zondag 20 april van een heerlijke paaslunch bij Ristobar29
in combinatie met de voorpremière van The Salt Path



GRATIS PANNENKOEK VOOR DE KIDS!

Bij ieder hoofdgerecht één gratis kinderpannenkoek naturel

KOM LEKKER HAPPEN MET DE FAM!

HET
KETELHUIS
PANNENKOEKFABRIQUE

