



## Christus in kunst van nu

*Een avond met Paul van Dongen, Willem Jan Otten en Anton de Wit*

➤ 13 december, St. Jozefkerk (Heuvel), Tilburg

**Christus verschijnt op onverwachte plekken: in romans, films, schilderkunst, muziek. We nodigen u uit voor een inspirerende avond op 13 december, met lezingen, muziek en een tentoonstelling. Dit alles vindt plaats in de St. Jozefkerk in Tilburg, van 20 tot 22u (inloop 19:30u, uitloop tot 22:30u).**

De Brabantse kunstenaar Paul van Dongen, dichter en essayist Willem Jan Otten, hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad Anton de Wit, en diaken en Volzin-recensent Cor Sinnema zullen op deze avond spreken. Cor Sinnema zal ook de avond voorzitten. Gastheer is pastoor Robert van Aken.

Aanleiding voor deze avond is de tweede druk van het succesvolle boek *Wie zeggen de mensen dat Ik ben* van Willem Jan Otten en Paul van Dongen. In dit boek zoeken Otten en Van Dongen in literatuur en kunst naar responsen op de 'wie-zeggen-jullie'-vraag die Jezus ooit stelde. Hoewel God dood is, kunnen we om zijn zoon niet heen, stelt Otten. 'Hij blijft ons bezoeken, precies zoals

Hij vlak voor zijn dood voorspelde.' In 33 dubbelkunstwerken portretteren Otten en Van Dongen verschijningen van Christus in de hedendaagse kunst.

Naast de lezingen kunt u genieten van muziek door het fagot-ensemble Samdoel (Ineke Keultjes en Thijs van Gestel) en een expositie van Paul van Dongen, die door de kunstenaar zelf wordt toegelicht. Tevens is er een boekentafel van uitgeverij Skandalon aanwezig.

----

Meer info over boek en deze avond: [www.skandalon.nl/wiezeggen](http://www.skandalon.nl/wiezeggen)

Organisator: Parochie de Goede Herder

De toegang is gratis. Wel graag aanmelden: [info@parochiedegoedeherder.nl](mailto:info@parochiedegoedeherder.nl)

Locatie: St. Jozefkerk (Heuvel), Heuvelring 122, 5038 CL Tilburg

Er is parkeergelegenheid op het terrein van de kerk. Ingang Veemarktstraat (tegenover 013 Poppodium)

**Over *Wie zeggen de mensen dat Ik ben*:**

**Trouw:** "Een liefdevol en aandachtig gemaakt boek..."

**Friesch Dagblad:** "Wat Otten te berde brengt, raakt aan ervaringen die je wel kent, maar waarvoor je geen woorden had...krachtige en tegelijk kwetsbare schilderijen van Paul van Dongen."

**Kerkplein** (magazine bisdom Gent): "Vergis je niet, Otten is geen theoloog die in versleten jargon nog maar eens hetzelfde zegt, maar dan net ietsjes anders. De schrijver is een dichter en de drieëndertig korte bijdragen – 'manieren om hetzelfde niet te begrijpen' – zijn gewoonweg heerlijk om te lezen."

**Erik Borgman**, em. hoogleraar theologie (Tilburg University):

"Virtuoos ... dit boek laat je nieuwe dingen zien ... neem en lees!"